

Byabladet

Nr 1

LERBERGETS BYFÖRENING MEDLEMSTIDNING

2013



Referat från årsmötet

Presentation av styrelsen

Kullaleden invigs

Julen på hamnen

Sädesärta, en datumflyttare som kommer till oss ganska exakt vid samma tid varje år oavsett väder. Efter att ha övervintrat i Afrika har den gjort en lång och strapatsrik resa över Sahara, Medelhavet och Europa innan den kommer tillbaka till oss.

ORDFÖRÄNDEN HAR ORDET

Som vanligt så här års koncentreras styrelsens arbete på budget och planering.

Reparationen av Rosengrenska huset på västra delen av campingen kommer att kräva både kapital och egna arbetsinsatser.

Under vintern har Camping och Naturgruppen avverkat ett antal större träd både på campingens område och utmed Östra vägen samt röjt upp i undervegetationen.

Vid hamnen planeras för avslutande gjutning av norra piren och fasadbyten på Hoddorna.

Toaletterna kommer invändigt att kläs med nytt material som lätt skall kunna rengöras från klotter, har det sagts oss. Även dessa arbeten kräver egna arbetsinsatser.

Den nya vandringsleden, Kullale-

den som invigs den 1 juni passerar Gamla Lerberget. En informationstavla som kortfattat beskriver Lerberget kommer att placeras vid hamnen. Ytterligare information om vår by skall vandrarna kunna finna på vår hemsida. Arbetet med att förbättra denna pågår.

I vår är det vi i Lerberget som står som värdar för Byrådsmötet med representanter från kommunen och övriga byföreningar i Kullabygden. På dessa möten får vi tillfällen att dryfta gemensamma och enskilda frågor direkt med kommunens tjänstemän. Mötet hålls den 24 april, hör gärna av er till oss om ni har en fråga som behöver behandlas då.

Litet till mans önskar vi oss väl ljumma vindar och en solig vår.

Hälsningar

Ulla Andersson ordf.

Från redaktionen.

I det sista numret för 2012 tackade redaktionen för sig och varslade om att nya krafter skulle ta över.

Ingrid Hallberg har efter många års fantastiskt arbete med att vara sammanställande och drivande för redaktionskommittén släppt just den uppgiften, men hon kommer även fortsättningsvis att ge oss material till Byabladet. Det är vi mycket glada för.

Nu tar jag över samordningen av redaktionens arbete och jag ska verkligen göra mitt bästa för att vår egen tidning ska leva vidare med de tidigare medarbetarna och med hjälp av er alla. Jag har bara bott i Lerberget i tolv år och har dessutom dagligen pendlat till Malmö, men nu har jag fått mera tid för livet här och hoppas lära känna min by och dess invånare mycket bättre.

Några större förändringar tänker vi oss inte och vi tror fortfarande på papperstidningens betydelse som kommunikationsmedel i vår bygemenskap.

Årets första nummer kommer något senare än det brukar på grund

av förändringarna i arbetsgruppen. Men nu kan vi rapportera till er från årets bystämma och vi kan presentera den nya styrelsen.

Efter sommaren ger vi sedan ut ett dubbelnummer som ska kunna fånga upp så mycket som möjligt av allt det som kommer att hända i vårt närområde den närmaste tiden. Använd gärna vår mycket fina hemsida www.lerberget.se som ett komplement.

Hemsidan uppdateras regelbundet med de aktuella aktiviteter och tider, som vi tyvärr inte kan få med i tidningen nu. Där kan ni också läsa Byabladet ett par år bakåt i tiden, om ni har glömt eller tappat bort något.

Som ni ser i det här numret har vi många både traditionella evenemang och nya spännande arrangemang att delta i under våren och sommaren tills vi ses igen.

Monica Strömgren
och redaktionen.

Byabladet

Medlemsblad för Lerbergets
Byamän ekonomisk förening.
Nr 1 2013 · Årgång 27
Bankgiro: 5063-8345

Ansvarig utgivare: Ulla Andersson
Tryck: JMS, Helsingborg

Kontakt:

Byabladet c/o Monica Strömgren
**Lerbergets byaväg 2,
263 52 Lerberget**
Tel: 042-33 10 50
E-post: byabladet@lerberget.se

Redaktionskommitté:

Redaktionen byabladet@lerberget.se
Stina Arvidsson stina@lerberget.se
042-33 12 56 070-928 81 66
Björn Lindblad lindblad.bkl@swipnet.se
042-34 35 43
Mats Müller info@skanskrepro.se
0708-42 40 65
Monica Strömgren
monica.stromgren@gmail.com
042-33 10 50 0707-70 80 36
Lennart Uddling hembogd@gmail.com
042-34 16 83
Martin Werner ma.we@glocalnet.net
042-34 34 46
Webmaster: Martin Cox,
martinwcox@googlemail.com



Lerbergets Byamän
ekonomisk förening

Tipsa om vad du tycker tidningen ska ta upp! Önskas insänt material i retur, kom ihåg att bifoga kuvert med adress och frimärken!

Nya medlemmar hälsas välkomna till byaföreningen. Medlemsavgift 200 kr per hushåll, dvs boende i byn. **Boende utanför byn** kan ansöka om att få Byabladet mot portokostnad 75 kr per år.

Omslagsbild: **Björn Elmlund**
Foto (där inget annat anges):
Britt-Marie Andrén,
Martin Werner

Flexlinjen.

I höstas upphörde Skånetrafikens buss att gå genom Gamla Lerberget.

För få passagerare.....?!

En händelse som för de flesta har gått spårlöst förbi men som för vissa blivit en dramatisk förändring av tillvaron. Vi hoppas att beslutet omprövas med det snaraste. Byaföreningens styrelse har skickat en skrivelse till Höganäs kommun.



Bild av brev och protestlistor med ca 200 namn.



HÄNDER I BYN

13 och 20 april. Arbetsdagar på hamnen mellan kl 8.00 och 12.00. Alla som kan och vill hjälpa till med renovering och städning är välkomna.

20 april. Fågelexkursion med Kaj Möller. Samling på hamnen kl 14.00. Medtag gärna matsäck/kaffekorg.

22 april. Badbryggan monteras om vädret tillåter.

30 april. Traditionellt Valborgsmässofirande på stranden nedanför Campingen kl 20.30. Vårtalare är Mikael Pernborg.

Maj. En trivselkväll planeras. Se vidare på www.lerberget.se.

29 maj. Höganäs Musikkår spelar på hamnplanen kl 19.00-20.00. Medtag gärna egen picknick.

1-2 juni. Invigning av Kullaleden.

2 juni. Friluftsmässa på hamnen kl 10.00.

21 juni. Midsommarfirande på hamnen från kl 15.00.

21 juni och t o m augusti. Konstutställningar i Hoddan. Eventuellt är en vecka ledig för hugad utställare. Titta på www.lerberget.se och kontakta Ingrid Hallberg.

28 juni och följande sex fredagar. Sillgrillning på Hamnen kl 19.00.

FRI TALAN
FRI TALAN
FRI TALAN
FRI TALAN
FRI TALAN



Skriv gärna ett inlägg som kan gå under denna rubriken. Kan gälla allt mellan himmel och jord.

**SKÄRPNING NI HUNDÄGARE SOM – MED-
VETET - INTE "PLOCKAR" UPP EFTER ERA
HUNDAR!
VAD ÄR ANLEDNINGEN???**

Kerstin



Trivsamt samvaro efter årsmötet kring kaffe med tillugg

Byamännens årsstämma

Söndagen den 24 mars samlades ett 40-tal personer på Skogsbrynet till Byamännens traditionella årsstämma. Men frågan var om det skulle bli den sista stämman under det föreningsnamnet eller inte?

Under sakkunnigt ordförandeskap av Mats Hallberg och med Claes Erik Ivarsson som sekreterare avverkades de 20 punkterna på dagordningen. De intressantaste var ordförande Ulla Anderssons redovisning av året som gått samt när kassören Henry Hjort översatte de ekonomiska talen till bakomliggande åtgärder. I år fanns dessutom en motion med förslag om ändrat föreningsnamn samt, som en övrig fråga, Flexlinjens försvinnande från Lerberget.

De fem kommittéerna får saker att hända

Så inledde ordförande Ulla sin redovisning av det gångna året. Det framgick att ny campingföreståndare blir Anders Müller. Eftersom det svårt fuktskadade Rosengrenska huset inte längre behövs för campingplatsen, kommer allt innanmäte att rivas ut. Huset blir kvar, men beslut om framtida användning har ännu inte fattats. Som framgått av Byabladet har lekplatsen fått en båt, och ny badbrygga kom också på plats under året.

Camping- och naturkommittén har på begäran av Räddningstjänsten huggit upp en gata så att utrymning lättare kan ske vid en eventuell olycka. Dessutom har en hel del planering utförts.

Hamnkommittén har reparerat den stormskadade bryggan och förbättrat uppställningsplatsen för båtar. Kommunen hjälper numera till att för en rimlig kostnad klippa de största gräsytona.

Nytt för året från Trivselkommittén var en mycket uppskattad "byavandring". Kommittén har i övrigt genomfört alla traditionella arrangemang inklusive en kräftskiva på hamnen. Hoddan hade under året för första gången också en julutställning.

Museet har varit öppet alla sommarhelger, men Birgitta Stefansson efterlyser yngre medarbetare för att kunna fortsätta med detta.



Nyvalda styrelsesuppleanter,
Jörgen Jeppsson, Maud Nilsson.

God ekonomi i trygga händer

Vår kassör Henry Hjort lämnade en detaljerad information om vad som döljer sig bakom siffrorna i bokslutet. Trots en befarad förlust blev årets resultat en vinst på 143 459 kronor, vilken används för att förstärka ekonomin framöver. Trots stormskador gick hamnens ekonomi bättre än budget, delvis eftersom en planerad muddring inte hunnits med. Badbryggan kostade 170 000 kronor. Av det kommunala bidraget på 164 000 kronor användes 96 000 till badbryggan. Men inte allt är kostnader. Sillgrillningen gav ett netto på 23 000 och Hoddan 21 000 kronor. Men skatt måste betalas, 42 000 kronor.

Kommande års budget visar på nollresultat. Men Henry gissar att det blir vinst även kommande år, för ofta genomförs inte allt som planeras. Sammanfattningsvis, föreningen är välkött och ekonomin är god. Därför var det inte svårt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Byaföreningens namn

En motion hade inkommit med förslag att ändra föreningens namn till "Lerbergets By ekonomisk förening". Styrelsen hade efter omröstning avslagit motionen, vilket årsmötet också gjorde.

Flexlinjen

Ulla Andersson berättade att styrelsen sänt in en protestskrivelse med anledning av att bussen inte längre passerar genom Lerberget. Vid ett möte med politikerna i kommunen fick man veta, att man planerar en ny väg bakom idrottshallen som skulle kunna göra det möjligt att passera genom Lerberget igen. Men detta blir inte aktuellt det närmaste året. Flera årsmötesdeltagare framförde sitt missnöje med kommunens beslut. Äldre människor, som är beroende av att ofta åka till vårdcentralen samt för att handla, har helt åsidosatts. Att vi i Lerberget är för försynta och inte protesterar högljutt, framfördes med kraft. Att än en gång väcka liv i frågan genom insändare i dagspressen var ett förslag som förordades.

Tack

När man fått en intressant och innehållsrik redogörelse för allt som hänt i byn under ett år, och dessutom vet att alla arbetar ideellt, kan man bara göra en sak, nämligen rikta ett stort och varmt tack till styrelsen för allt som den gör för oss här i byn.

Martin Werner



Styrelsen med från vänster Eve Nilsson, Henry Hjort, Mia Cox, Jörn Möller, Ulla Andersson, Rune Bergman, Maud Nilsson, Göran Nord, Ann-Christin Axelsson, Jörgen Jeppsson och Claes Erik Ivarsson. Arne Sandemyr och Lars Wirén saknas på bilden.



Kullaleden lockar vandrare till Lerberget

Kullaleden som är en vandringsled utefter kusten från Helsingborg till Mölle och vidare till Utvälinge ska invigas den 1 juni.

Plats för invigningen blir Kullaberg vid fyren där det blir ett festligt program kl 14.00-16.00 med tal och musik, samt aktiviteter för barn.

Det blir också möjligt att åka buss mellan Mölle och fyren.

Det planeras även aktiviteter runt om i byarna utefter leden för att uppmärksamma och fira vandringsleden, den första i Skandinavien som blir certifierad enligt internationella kvalitetskrav.

Under april – maj kommer skyltar att sättas upp i alla hamnar utefter sträckan. Det blir även avståndsskyltar, med översiktskarta och tydlig information om service utefter leden t ex busshållplatser och boende.

Kullaleden är ett sk Leaderprojekt som startade för ca 2 år sedan och som nu närmar sig ett avslut. Mer information finns på projektets hemsida www.kullaleden.se

Med vänlig hälsning
Britt-Marie Andrén



**Vackra vyer
från våra delar
av Kullaleden.**



Jul i Lerbergets hamn.

I skrivande stund har vi hunnit en bra bit in på det nya året. Ännu ligger marken täckt av snö. Redan i slutet av november kopplade Kung Bore greppet.

Julfesten på hamnen blev en lyckad tillställning som vanligt. Trivselkommitten hade betsällt vit inramning. Bra jobbat.

Och visst kom tomtefar farande i sin släde med sex re-nar! Eller var det bara jag som såg att de landade längst ut på piren? Jag kunde följa det hela från min utsiktsplats på trappan till Hoddan. Det var dessutom så halt så ingen utan broddar vågade sig längre än till Ruffen.



Tomtefar, alltid densamme. Fast ingen vet vem som finns under det väldiga skägget. Det kan ju vara tomtemor! Men hon har annat att stå i.

Monica Ivarsson talade vackert kring julens budskap och alla försågs med sedvanlig godispåse. Dock inte förrän dansen kring granen gått i flera varv efter drag-spelets toner.

Galleri Hoddan strålade i mörkret full av konst. Alla konstnärer från den gångna sommaren ställde ut några verk var.

Det var ett första försök med julutställning. Inramning-
en var inte att klaga på. Det var till att dra snöskovelv
ordentligt igenom drivorna. Men vad gör det? Vernis-
sagen var välbesökt, de övriga dagarna glesare. Men vi
som vaktade, Karin Nilsson och jag frös alls inte. Det var varmt och skönt vid elementet som naturligtvis klickade

iväg en hel del kilowattimmar.

Det blev en del sålt också, vilket alltid är glädjande. Alla var redan inne på en repris. Den som lever får se.

Ljusen blinkade vänligt på hamnpla-
nen hela julen. Extra utsmyckning
stod kylan för. Iskonstverk av den
högre skolan.

Nu ser vi fram emot nya utställ-
ningsäventyr. Avstampen tas till
påsk. Kanske någon kommer till-
baka till Hoddan, andra söker sig till
andra gallerier. Galleri Hoddan med
sin speciella miljö är omtyckt av
många både utställare och besökare.

Text och bild: **Ingrid Hallberg**



Den gamla bilden

Det är en vacker sommarmorgon 1948 eller 1949. Min bror Olle har fått följa med Bror Eliasson ut på en pilketur, och kameran har fått följa med. Bror var känd för att alltid ha "tur" med fisket och komma hem med fin torsk. Båten hade han själv byggt och den var utan jämförelse den snabbaste av sniporna i hamnen. Till skillnad från de flesta andra hade den akterspegel. Det fanns ytterligare en byggd på samma mallar. Den ägdes av skomakare Harald Jansson i Viken, men av någon anledning var den inte lika snabb.

Nu över till bilderna. Bror satt alltid på aktertoften. Med hårt skotat storsegel, och med focken på back låg han sedan och drev under tiden han pilkade. På det sättet hörde han över stora områden. Det blev väl oftast mellan "kanten" och stora farleden i "fyrskjeppsfarvattnet".

Förr eller senare stötte han på torsk, och då kunde det bli stora torskar som den han just håvar in på bilden. "Kanten" är övergången från sten- och tångbotten till sand- och lerbotten.



Nu lite om Bror Anton Eliasson 1877-1955. Han bodde tillsammans med hustrun Ida på nuvarande Lerbergets Byaväg 104. Enligt gamla sjöfartsböcker mönstrade han ut som kock på skonaren Carl av Lerberget den 5/4 1893. Därefter var han jungman, lättmatros, matros och t.o.m. konstapel på olika Lerbergsskutor. Bl.a. skonertskeppen Skandinav och Adolf Fredholm, och briggen Pepita. Den 3/3 1903 mönstrade han som bästeman (styrman) på skonaren Nicolina från Lerberget där min farfar, Petter Olsson, var befälhavare. Det blev tre år på Nicolina. Hans första egna befäl blev skonaren Carolus. 1913 fick han Kommerskollegiums behörighetsbevis för att föra befäl på segelfartyg i inre fart och Östersjöfart. 1914-1917 var han befälhavare på skonaren Laura från

Helsingborg. Seglationen på skutorna hemmahörande i Kullabygden började oftast i mars och pågick i regel till jul, då man gick och lade upp för vintern – kanske i Viken. 1927 gick han över till ångbåtarna men då som timmerman. 1939 gick han i land för gott. Sista ångaren blev Grängesbergssbolagets Torne. Nu ville Bror ägna sig åt fiske, och då behövde han så klart en båt.

Händig som han var som gammal timmerman, beslöt han att bygga den själv. Barnbarnet Inga Brand har berättat hur hon fick hjälpa till med bordläggningen, när hon kom hem från Samrealskolan i Höganäs. Då hade Bror ångat (basat), de långa borden och så fick Inga hjälpa till med nitningen. Det blev ett fint bygge. Samtliga segel: storsegel, fock, klyvare och toppsegel sydde han själv. Den blev den snabbaste båten i hamnen. I hamnmuseet har vi en silverbägare, som sonen Folke vann i en kappsegling för kullasnipor den 8/7 1945.

I Hamnmuseet har vi ytterligare ett bevis på Brors händighet, ett flaskskepp med en fyrmastad bark. Märkligt nog så har jag själv ett exakt likadant flaskskepp, som jag ärvt efter min far och farfar. Jag har alltid vetat att det varit ett verk av Bror Eliasson. När jag nu i utdrag ur gamla sjöfartsböcker fick se att de seglade tre år tillsammans på Nicolina, så ligger det ju nära till hands att tro att Bror tillverkat det ombord på Nicolina och gett det till min farfar. Så kan det vara.

Slutligen några rader om hustrun, Ida. Hon var en mycket duktig väverska och otaliga är de trasmattor, som täckte golven i många hem i Lerberget. Själv kommer jag ihåg att jag varit där med stora nystan med klippta trasor, som Ida sedan förvandlade till färggranna mattor. Vidare födde hon varje år upp en flock gäss, som gick och betade utanför. Ibland kunde man få se hela flocken simmande i sundet. Mötte man dem på gatan var det bäst att akta sig för den stora gåskarlen, som med utslagna vingar kom i spetsen för flocken. De "skitade" säkert ner en hel del också, och man kan kanske förstå uttrycket som man tillskrev Ida: "Ja e så tje å daj gässen!"

Tack till Ronny H som bistått med vissa faktauppgifter.

Text: **Pauli Ohlsson** Bild: **Olle Ohlsson**